



# Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum

Jaargang 66, nummer 9  
Verschijnt eenmaal per maand  
mei 2020

## DE HOOFDHOF BERKUM

predikant: ds. J.M. Rohaan-Bisperink,  
Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle  
[dsmarijnrohaan@gmail.com](mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com) tel. 06-53203778

kerkelijk bureau: mw. K. Helder-Corporaal,  
Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle  
[phelder@home.nl](mailto:phelder@home.nl) tel. 453 30 84  
tel. 453 50 45

kerkgebouw: Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle  
[hoofdhof@gmail.com](mailto:hoofdhof@gmail.com)

koster: mw. T. van Well,  
Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle tel. 421 47 06

scriba: dhr. J. Wagteveld,  
Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle  
[jaapwagteveld@hotmail.com](mailto:jaapwagteveld@hotmail.com) tel. 454 72 33

administrateur: dhr. W. van der Meulen,  
[w.meulen@home.nl](mailto:w.meulen@home.nl) tel. 06-18441966

internet: [www.hoofdhof.nl](http://www.hoofdhof.nl)

geestelijke verz.  
Berkumstede: dhr. B. Dingjan tel. 038-2001100

## KERNTEAM PASTORAAT

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator  
mw. D. Lips-Makken, tel. 06-42841201.

## OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENTST

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of met Jan van der Meulen (diaconie), tel. 4542083.

## KERKTELEFOON

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met dhr. W. Hornstra, Goudplevierstraat 61, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 420 22 85.

## LITURGIE GROOT LETTERTYPE

Wilt u in de dienst gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype, dan kunt u deze vinden in de hal.

## BANKREKENINGNUMMERS

Voor de Kerk:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
Collectebonnen:	PGB De Hoofdhof	NL50 RABO 0313 5432 16
Voor de Diaconie	Diaconie PGB De Hoofdhof	NL58 RABO 0387 3804 42
Voor de ZWO:	Diaconie Geref.Kerk De Hoofdhof o.v.v. Voor de ZWO	NL05 RABO 0373 7109 92
Voor de Jeugd:	PGB De Hoofdhof o.v.v. Voor het Jeugdwerk	NL71 RABO 0377 3508 93
Voor de Vleugel:	PGB De Hoofdhof o.v.v. Actie Vleugelslag	NL71 RABO 0377 3508 93

**KERKDIENSTEN****Zondag 3 mei**

9.30 uur

Organist

Zang

Ouderling van dienst/ lector

Collecte

Beamerdienst

**Online dienst\*****Gezamenlijke viering 75 jaar vrijheid**

Oosterkerk, Adventskerk, Hoofdhof

Ds. J.M. Rohaan en Ds. N. Eygenraam

Rudi Altelaar

Koor- en gemeenteleden

Wiepkje Mensink

Kerk in Actie:

Traumahulp slachtoffers Boko Haram

Fam. Zijlstra

**Zondag 10 mei**

9.30 uur

Organist

Zang

Ouderling van dienst/ lector

1<sup>e</sup> Collecte2<sup>e</sup> Collecte

Beamerdienst

**Online dienst\***

Ds. J.M. Rohaan

Gert de Jong

Koor- en gemeenteleden

Desiree Lips

Voor de Diaconie

JOP (Jong Protestant)

Voor de Jeugd

Fam. van der Waal

**Zondag 17 mei**

9.30 uur

Organist

Zang

Ouderling van dienst/ lector

1<sup>e</sup> Collecte2<sup>e</sup> Collecte

Beamerdienst

**Online dienst\***

Mw. P.L. Hellinga

Robert Helder

Koor- en gemeenteleden

Madeleen Wagteveld

Voor de Kerk

Voor de Diaconie

Fam. Zijlstra

**Donderdag 21 mei****Hemelvaartsdag – geen dienst****Zondag 24 mei**

9.30 uur

Organist

Zang

Ouderling van dienst/lector

1<sup>e</sup> Collecte2<sup>e</sup> Collecte

Beamerdienst

**Online dienst\***

Mw. E. Urban

Jan Post

Koor- en gemeenteleden

Theo Zijlstra

Voor de Diaconie / Hospices Zwolle

Voor de Kerk

Fam. van der Waal

**Zondag 31 mei**  
**9.30 uur**

Organist  
Zang  
Ouderling van dienst/lector  
Collecte  
Beamerdienst

**Online dienst\***

**Gezamenlijke viering Pinksteren**

Oosterkerk, Adventskerk, Hoofdhof

Ds. J.M. Rohaan en Ds. J.T. Tissink

Gert de Jong

Koor- en gemeenteleden

Joke Hoekstra

Kerk in Actie: Marokko, jonge open kerk

Fam. Zijlstra

\* Online diensten worden uitgezonden via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).  
Voor gemeenteleden is het niet mogelijk om in de dienst aanwezig te zijn.

## **BIJ DE DIENSTEN**

### *Gastpredikanten*

Op zondag 3 mei a.s. zal de viering in het teken staan van 75 jaar vrijheid. Ds. Marijn Rohaan en ds. Nelleke Eygenraam (Oosterkerk) zullen daarin samen voorgaan.

Ds. N.A. Eygenraam is sinds mei 2004 verbonden aan de Adventskerk in Zwolle-Zuid. Daarvoor heeft zij gestaan in Warffum-Brede en Zuidhorn. Haar geboortedatum is 4 november 1958.

De dienst van zondag 17 mei a.s. zal worden geleid door mevrouw mr. drs. P.L. Hellinga uit Zwolle, tel. 420 41 61. In onze gemeente voor velen van u geen onbekende. Zij heeft een preekconsent voor het gehele kerkverband. Mevrouw Hellinga is geboren op 12 december 1969.

Mevrouw ds. E.J. Urban uit Zwolle, tel. 422 19 93, hoopt op zondag 24 mei a.s. de voorganger te zijn. Van maart 2012 tot en met juni 2013 was mevrouw Elly Urban predikantsstagiaire bij De Hoofdhof-gemeente. Sinds 1 mei 2016 is zij als predikant verbonden aan de Oosterkerk-gemeente te Zwolle.

Samen met ds. Marijn Rohaan zal ds. J.T. Tissink (Oosterkerk) op zondag 31 mei a.s. de dienst van Pinksteren leiden. Ds. Tissink staat sinds 2010 in Zwolle, Adventskerk. Hij heeft daarvoor de gemeenten Kootwijkerbroek, Nieuw-Vennep, Pijnacker-Nootdorp gediend. Ds. Tissink is geboren op 3 december 1960.

*Kerkelijk Bureau / Klazien Helder*

# kerk in actie

## **BOUWEN AAN VREDE IN NIGERIA**

Op 3 mei collecteren we voor Nigeria. Ieder jaar op 4 en 5 mei herdenken we onze doden en vieren we onze vrijheid. Naarmate de Tweede Wereldoorlog langer geleden is, wordt het steeds lastiger te beseffen hoe waardevol vrijheid is en wat oorlog en geweld met mensen kan doen.

In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De afgelopen tien jaar zijn 20.000 mensen door Boko Haram vermoord en 4.000 vrouwen en meisjes ontvoerd.

Ook in gebieden waar het Nigeriaanse leger Boko Haram bestrijdt is het niet veilig. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via Nigeriaanse kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen.

Velen zijn getraumatiseerd door het geweld. De kerken in Nigeria bieden zowel volwassenen als kinderen trainingen aan om hen te helpen over hun trauma's te praten. Nigeriaanse kerken helpen slachtoffers samen huilen, bidden, pijn delen en accepteren.

De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen. Door de terreur van Boko Haram zijn de conflicten en gewelddadigheden onderling nog meer toegenomen.

De organisatie Justice Peace and Reconciliation Movement (JPRM), partner van Kerk in Actie, brengt mensen bij elkaar. In veel dorpen werken dorpsbewoners nu samen aan een betere toekomst. Christenen en moslims slaan bijvoorbeeld gezamenlijk een waterput of leggen een weg aan. Ook gaan ze in gesprek over vrede en gerechtigheid. Volwassenen kunnen bovendien dankzij JPRM leren lezen en schrijven of lid worden van een spaargroep. Dorpsbewoners ervaren daardoor saamhorigheid en vertrouwen in plaats van wantrouwen en vooroordelen.

Helpt u mee om te bouwen aan de vrede in Nigeria? Dit kan door uw bijdrage aan de collecte van zondag 3 mei.

## **COLLECTE VOOR JONGE OPEN KERK IN MAROKKO**

Op 31 mei collecteren we voor kerken in Marokko. De kerk groeit in dit islamitische land, vooral doordat christenen uit Afrikaanse landen in Marokko belanden voor studie of als gestrande migrant.

Jean Lanou vertrok twintig jaar geleden uit Congo. Hij wilde theologie studeren in Europa. Na bijna vijf jaar reizen dwars door de Sahara bereikte hij Marokko. Hij verloor dertig vrienden: in de woestijn, tijdens de bootreis, door abortus na verkrachting.

Inmiddels woont Jean vijftien jaar in Marokko. “Het begin was verschrikkelijk. Migranten kunnen niet naar een ziekenhuis. Vrienden van mij overleden door gebrek aan medicijnen.”

De kentering kwam toen een predikant migranten ging helpen.

Jean werd lid van een huiskerk en steunt sindsdien andere migranten. “Ik breng ze naar de kerk. Ik werd meermalen de grens overgezet als ik voedsel uitdeelde.”

Sinds Jean een werkvergunning heeft is hulpverlening gemakkelijker. Hij studeert nu theologie met steun van Kerk in Actie. Hij zegt: “Ik hoef niet meer naar Europa. Ook in Marokko of Congo kan ik mensen in nood dienen.”

Dankzij uw bijdrage aan de collecte op 31 mei kan Kerk in Actie de kerk in Marokko ondersteunen om predikanten op te leiden en hulp te bieden aan migranten.

*Namens de ZWO-commissie,  
Ineke Neuteboom-Visser*

## **VAN DE DIACONIE**

In de maand mei doet de diaconie een beroep op u voor de volgende collectes:

*Zondag 10 mei a.s. / JOP, Jong Protestant*

Vandaag is de collecte bestemd voor JOP. Jong Protestant zet zich in voor iedereen binnen het jeugdwerk, zodat gemeenten een vindplaats kunnen zijn van geloof, hoop en liefde. Te denken valt aan Sirkelslag, materialen en programma's om bijeenkomsten te organiseren.

Op de website van JOP kunt u meer actueel nieuws lezen.

*Zondag 17 mei a.s. / Eigen diaconie*

*Zondag 24 mei a.s. / Hospices Zwolle: Hospice Zwolle (Wipstrikkerallee) en Hospice Lotus (Zorgspectrum Het Zand)*

Deze zondag is de collecte bestemd voor Hospices Zwolle, plekken waar terminale hulp wordt gegeven aan mensen die een levensverwachting hebben van ongeveer drie maanden. Hospices zijn kleinschalig opgezet en huiselijk ingericht.

### **INZAMELINGSACTIE VOOR DE VOEDSELBANK ZWOLLE**

De diaconie heeft de producten die u hebt ingeleverd afgeleverd bij de Voedselbank. Waarvoor hartelijk dank. Door de coronacrisis moesten we onze actie stopzetten.

U kunt altijd een gift overmaken op rekeningnummer NL58RABO 0387 3804 42 van de diaconie van de PGB De Hoofdhof met de vermelding ten behoeve van de Voedselbank.

De diaconie zal er zorg voor dragen dat uw financiële bijdrage bij de Voedselbank terecht komt.

*Namens de diaconie,  
Miny Veenema*

### **VERANTWOORDING DIACONIE**

In verband met de situatie die is ontstaan vanaf 13 maart 2020 is het niet direct altijd even duidelijk welk bedrag voor welke bestemming is binnengekomen.

Dit wordt veroorzaakt omdat de gelden nu niet altijd direct worden ontvangen door, in ons geval, de diaconie, maar er ook gelden worden ontvangen met als aantekening bestemming 50% voor het éne en 50% voor het andere doel, of zoals ook veel gedaan wordt via het rekeningnummer van de Kerk.

Dit heeft tot gevolg dat het langer kan duren voordat definitief bekend is wat de uiteindelijke totaalstand is van een collecte, en wanneer deze wordt afgedragen.

Tijdens de laatste "gewone" Kerkdienst op 8 maart is er o.a. gecollecteerd voor de bloemen, de opbrengst hiervan is € 128,22 geweest, een mooi resultaat.

Vanaf 15 maart zijn we noodgedwongen overgeschakeld op de inmiddels bekende "Internetdiensten".

De collectebestemming op 15 maart jl. was de Voedselbank. In 1e instantie is door de diaconie een bedrag ontvangen van € 710,00 en dit bedrag is naar de Voedselbank overgemaakt.

In de periode van 23 maart tot nu toe is inmiddels aan giften voor dit doel opnieuw € 558,00 ontvangen.

Omdat de actie, op het moment van schrijven, 17 april, nog niet is afgelopen, wordt op een later tijdstip het definitieve bedrag aan u bekendgemaakt en overgemaakt naar het eerder aangegeven doel.

Op 22 maart was het de bedoeling te collecteren, namens Kerk in Actie, voor het Binnenlands Diaconaat, en met name voor het onderdeel "Vakantie met Aandacht".

De einduitslag ook van deze collecte is nog niet bekend, maar tot nu toe is er voor dit doel binnengekomen een bedrag van € 178,25.

Tenslotte is in de laatste dienst van maart een Bloemencollecte gehouden, tot nu toe is de opbrengst van deze collecte € 87,75 geweest.

Namens de diaconie hartelijk dank dat u onze rekeningnummers, met name in deze periode, weet te vinden, waardoor wij elkaar, ook op financieel gebied, kunnen blijven steunen, en elkaar blijven herinneren aan de spreuk die op de vlag geschreven staat, die volop wappert in de "Voorhof" van onze Hoofdhof. "Houd moed / heb lief".

*Jan Visscher, penningmeester*

## **WOORD VAN DANK**

*Beste Gemeenteleden,*

De afgelopen tijd betekent voor veel mensen thuiszitten, en weinig activiteiten.

Een groep mensen binnen onze gemeenschap heeft echter heel veel werk verzet, om het mogelijk te maken, dat we samen kunnen vieren en ons verbonden kunnen voelen.

Ik wil hen via deze weg hartelijk danken voor hun inzet en betrokkenheid. In de eerste plaats Klazien Helder en Jaap Wagteveld.



Zij verzamelden alle e-mailadressen en zorgen ervoor, dat u iedere week de liturgie en andere relevante informatie krijgt, zoals de nieuwsbrief. Groot compliment daarvoor!

De beamercommissie, voor hun vele extra werk in verband met de live-uitzendingen.

De groep, die de Paascyclus heeft voorbereid met het prachtige bloemstuk.

Amicanto, die de afgelopen vieringen zoveel muzikaal heeft bijgedragen, evenals de organisten.

En niet te vergeten, de mensen die de noodzakelijke post rondbrengen naar gemeenteleden die geen computer bezitten.

De Kernteams Eredienst, Diaconie, Beheer en Financiën en Pastoraat functioneren in deze periode anders dan anders, maar zijn allen creatief in hun ideeën en de uitvoering daarvan.

Ik kan alleen maar besluiten met: Samen staan we sterk!

*Hartelijke groet,  
Joke Hoekstra, Voorzitter Kerkenraad*

## **BESTE GEMEENTELEDEN**

Ik hoop dat u kunt terugkijken op goede Paasdagen, ook al was het dit jaar anders dan andere jaren. Dat het licht van Pasen schijnen mag in uw leven, dat wens ik u allemaal toe.

Ik ben erg dankbaar dat we dankzij de audiovisuele middelen toch met elkaar Pasen hebben kunnen vieren. Samen met Amicanto, de beamercommissie, de voorbereidingsgroep voor Pasen hebben we geprobeerd om de bijzondere diensten in de Stille Week als internetdienst uit te zenden. Iedereen daarvoor nogmaals dank. Ook dank aan Jaap Wagteveld en Klazien Helder voor het verzorgen van de wekelijkse nieuwsbrief.

### *Bij enkele diensten*

De komende zondagen zal een groepje koorleden en gemeenteleden de gemeentezang in de diensten ondersteunen.

Op *zondag op 3 mei* vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Dat doen we in een gezamenlijke dienst van de Hoofdhof, Oosterkerk en Adventskerk. Voorgangers zijn ds. Nelleke Eygenraam en ds. Marijn Rohaan.

Vanuit deze dienst zal een krans worden gelegd van de Hoofdhof bij het monument aan de Haersterveerweg. Ook zullen namens de Oosterkerk en de Adventskerk kransen worden gelegd bij twee monumenten.

Ook straks met *Pinksteren* hopen we een gezamenlijke dienst te hebben met de Hoofdhof, de Adventskerk en de Oosterkerk. We bundelen onze krachten, en zoeken elkaar op. Juist op Pinksterzondag vieren we samen dat kerkmuren wegvallen en dat de geest waait door heel Gods wereld. Voorgangers zijn dan ds. Hans Tissink en ds. Marijn Rohaan.

### *Maaltijd van de Heer*

Door de coronacrisis konden we op Witte Donderdag niet de Maaltijd van de Heer vieren zoals we dat gewend zijn. We konden niet fysiek bij elkaar komen om brood en wijn te ontvangen. Dat is verdrietig. Tegelijkertijd hebben we ervaren dat we als gemeente wel écht verbonden zijn door de digitale diensten. Die eenheid willen we ook graag blijven vieren in de Maaltijd van de Heer.

In juni zullen we - ook als de gemeente nog niet fysiek bijeen kan komen – proberen om brood en wijn te delen. Na de bijbellezing en de preek zullen de voorganger, diaken en ouderling brood en wijn delen en ontvangen. Niet omdat zij bevoorrecht zijn, maar omdat zij de gemeente vertegenwoordigen. Ze eten en drinken namens u en jou. En u bent uitgenodigd om de dienst mee te vieren en als u dat op prijs stelt, thuis een slokje wijn en een stukje brood klaar te zetten. Zo ziet dat er mogelijk uit: >>>



Deze wat gezochte vorm is niet bedoeld als oplossing voor alle problemen waarmee wij te maken hebben. Brood en wijn zijn geen medicijn tegen corona. Maar brood en wijn zijn wel tekenen van Christus, die deelt in onze gebroken werkelijkheid. In onze angst, eenzaamheid en dood. En die ons daaruit optilt en zicht geeft op Gods Koninkrijk.

Als we samen met elkaar brood en wijn of water delen, vanachter onze pc of voor onze TV, zijn we samen één in Christus.

De kerkenraad en diaconie delen deze informatie vast met u, om u op deze manier van vieren voor te bereiden.

*Vieren op anderhalve meter afstand?*

Op 22 april bleek na de persconferentie van het ministerie dat we nog maar aan het prille begin staan van versoepelende maatregelen. Het zou best nog een hele poos kunnen duren voordat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen als gemeente met veel ouderen.

De kerkenraad denkt ondertussen wel vast na over hoe we kerk kunnen zijn in de anderhalve-meter-samenleving. Eén geluk is daarbij dat we een grote kerkzaal hebben, en flexibele stoelen!

Oproep: Hebt u creatieve ideeën over hoe we als kerk nu tijdens de coronamaatregelen samen kerk kunnen zijn? Of hebt u ideeën voor hoe het straks misschien zou kunnen? Laat het weten aan het moderamen: [jaapwagteveld@hotmail.com](mailto:jaapwagteveld@hotmail.com)

Een idee dat het Kernteam Eredienst aanspreekt is om meer creatieve of muzikale bijdragen van gemeenteleden een plek te geven.

Op zondag 26 april luisterden we naar een muzikaal intermezzo van Henk Hoeksema, opgenomen bij hem thuis. Dergelijke inbreng, muziek of een vlog, of een filmpje, zouden we graag vaker willen inpassen. Wil je bijdragen? Meld het dan bij Hans Veenema of Marijn Rohaan.

*Houd moed, Heb lief!*

Als gemeente hebben we de vlag met de tekst 'Houd moed, heb lief' gehesen. Een prachtige bemoedigende tekst, afkomstig uit 1 Korinthe 13:7 ligt als basis onder deze vlag.

*'Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden'* (Bijbel in Gewone Taal).

We hebben de vlag besteld bij Anne-Meta Kobes-Gerritsen, die in de Protestantse Gemeente Heerenveen dit mooie idee heeft bedacht.

### *Teken van Hoop en Paaszang*

Als teken van hoop heeft de Hoofdhof haar kruis voor Berkumstede geplaatst. Iedereen in de wijk heeft er bloemen in gestoken. Op paasmorgen zag het kruis er ook prachtig uit.

De bewoners van Berkumstede werden die dag ook bemoedigd door Paaszang buiten op het grasveld. Georganiseerd door Anja Pierik vanuit Kerk in de wijk, en met muziek van Peter Vogel en Corrine Venhuis.



### *Werkdagen predikant*

Door de corona-maatregelen ziet mijn werk er ineens anders uit. Ik kan mensen alleen opbellen en niet fysiek opzoeken. Kerkenraadsvergaderingen gaan via Teams. Andere vergaderingen worden uitgesteld. In het begin moest er veel worden geregeld en afgestemd rondom de internetdiensten en vond er geregeld crisisberaad plaats. Daarna kwam de digitale Paascyclus. Gelukkig lijkt het meeste nu te lopen en komt de rust weer iets terug in de agenda.

Mijn werkdagen heb ik in de afgelopen weken wat anders moeten plannen, doordat de scholen en crèches dicht waren. Mijn man en ik verdelen de zorg voor de kinderen en de werkdagen. Daarom hadden we afgesproken dat ik op dinsdag, vrijdag en zondag werk voor de gemeente.

Telefonisch en via mail/whatsapp ben ik ook op andere dagen bereikbaar, maar zoals sommigen al hebben ervaren, met de kinderen op de achtergrond.

Nu op 11 mei school en crèche weer opengaan, worden, na die datum, mijn werkdagen zoals eerder, nl. maandag, dinsdag en donderdag.

Ik kan weliswaar niet op huisbezoek komen, maar: wel op tuinbezoek. Daarmee wil ik na mijn vakantie een begin maken. Ik ben afwezig van van 25 april t/m 2 mei.

Over hoe het met iedereen in de wijk gaat, bereikt het pastoraal team niet zo heel veel informatie. Gelukkig zijn er ook weinig berichten gekomen over ernstige ziekte. Maar ongetwijfeld is er veel verdriet en eenzaamheid, en valt het iedereen zwaar om nu mensen te moeten missen. De gewone gezelligheid van een kopje koffie, of een praatje en uitje, het voelt al heel lang geleden. Wat waren we toch rijk met al onze mogelijkheden! En wat was het toch fijn dat we op zondagmorgen elkaar als gemeente konden zien en spreken, en koffie konden drinken na de dienst.

Veel sterkte aan allen die moeite hebben om de dagen goed door te komen. In het bijzonder denken we aan wie alleen wonen en aan wie verblijven in een instelling. Onze gedachten gaan ook uit naar wie ernstig ziek zijn en naar iedereen die werkt in de gezondheidszorg.

Ik merk ook dat ik, als ik naar de televisie kijk, inmiddels moe word van alle aangepaste corona-reclames. Natuurlijk bepaalt corona het nieuws en de actualiteit, maar daarnaast helpt afleiding soms meer dan alles wat de aandacht nog extra vestigt op de situatie.

Het wordt misschien inderdaad wel tijd om (eerst) door te gaan naar het nieuwe normaal.

Graag besluit ik daarom met het mooie Paaslied dat op Beloken Pasen werd gezongen door enkele leden van het Hoofdhofkoor, Lied 636

1. Liefde is licht, opnieuw geboren,  
wakker uit nacht en eenzaamheid;  
liefde wil strelen niet verstoren  
hunkering naar geborgenheid.  
Liefde heeft handen, ogen, oren  
zo open als de dageraad:  
liefde heeft nooit de hoop verloren –  
liefde leeft langer dan de haat.
  
2. Liefde is licht, laat zich niet vangen,  
komt door gesloten deuren heen,  
biedt aan de woede beide wangen,  
breekt harten harder dan een steen.  
Liefde kan legers overwinnen,  
springt hoger dan de hoogste muur,  
blust, door de vijand te beminnen,  
haarden van hoog oplaaierend vuur.
  
3. Liefde is licht, uit Hem geboren  
die zelf de bron van liefde is;  
Hij heeft zijn kind aan ons verloren,  
Pasen schrijft zijn geschiedenis.  
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen:  
weg boze dromen – wees gerust!  
Boven mij gaat de hemel open:  
Gods liefde die ons wakker kust.

*Een hartelijke groet,  
Ds. Marijn Rohaan*



Het voornemen was om op zaterdag 9 mei a.s. weer de Rommelmarkt Berkum te organiseren.

Zoals het vele andere evenementen vergaat, ook de Rommelmarkt gaat vanwege de coronaproblematiek niet door.

Ook niet op een andere datum dit jaar.

Als de omstandigheden het toelaten zullen we in november de Boekenmarkt houden.

*Namens de organisatie Rommelmarkt Berkum*



### **MUZIEK MET EEN PLUS IN DE HOOFDHOF**

Als gevolg van de coronacrisis is het programma van Muziek met een Plus helaas voortijdig tot een einde gekomen.

We moesten de Meezing-Johannes op 29 maart en het spetterende slotconcert van Beth & Flo op 10 mei beide afgelasten.

Gelukkig zal, als alles meezit, de Meezing-Johannes op zondag 14 maart 2021 worden uitgevoerd en Beth & Flo hebben al toegezegd dat ze het nieuwe seizoen op zondag 30 mei 2021 alsnog zullen afsluiten met een prachtig theateraal pianoconcert.

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn wel gewoon doorgegaan. Dat betekent dat u van ons weer een prachtig afwisselend concertprogramma tegemoet mag zien. We gaan het programma pas publiceren wanneer zeker is dat de concerten door kunnen gaan.

Hoe dat gaat lukken in een anderhalvemeter-samenleving is nu nog niet duidelijk. Ook wij zijn afhankelijk van de voorschriften van de overheid en zullen die, in goed overleg met De Hoofdhof, uiteraard nauwgezet opvolgen.

We hopen voor u en ons allen op betere tijden. Blijf gezond en wees lief voor elkaar.

*Namens het bestuur,  
Ab Kasper*

## **SENIORENREISJE 2020**

In verband met de coronacrisis gaat het reisje dat gepland staat op 27 mei a.s. niet door.

De mogelijkheid bestaat dat we in september een reisje kunnen organiseren. We houden jullie op de hoogte.

*Namens de Diaconie,  
Anne Schippers en Barend ten Have*

## **VERJAARDAGSFONDS**

Ter ondersteuning van projecten in Oost-Europa is in het 1e kwartaal van 2020 aan bonnen en contanten een bedrag van 215,00 euro binnengekomen.

*Dick Blom*

## **DODENHERDENKING 4 MEI HAERSTERVEERWEG**

Maandag 4 mei a.s. vindt weer de Nationale Herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog plaats en van oorlogs-situaties en vredesmissies nadien.

Dit jaar is er extra aandacht voor, omdat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden is beëindigd.

Maar ook deze Nationale Herdenking en de plaatselijke invullingen daarvan ontkomen niet aan de maatregelen die vanwege de coronacrisis van toepassing zijn. Jammer maar terecht. Het zou toch heel wrang zijn als we het risico op meer slachtoffers nemen, om andere slachtoffers te herdenken.

Het comité 'Herdenking 4 mei Haersterveerweg' is dan ook van mening dat we de officiële herdenking bij dit monument moeten beperken tot het leggen van een boeket bloemen door nabestaanden of comité. Daarom dit jaar geen gezamenlijke herdenking aan de Haersterveerweg. Maar herdenken kunnen we ook thuis, bijvoorbeeld met de beelden van de Nationale Herdenking op de Dam, vergeet daarbij de slachtoffers van de schietbaan in Berkum dan niet: Egbert Lindeboom, Anne Haan, Johannes Overbeek, Leendert Karssen, Albert Krale en de broers Jaap en Willem-Jan Tensen.

Hopelijk zijn we volgend jaar weer in de gelegenheid de herdenking ter plaatse te organiseren. Dan zullen wij dat zeker weer oppakken.

*Namens het comité,  
Wim van der Meulen*





## “DE HOOFDHOF, DAT ZIJN WE SAMEN“ Afronding Actie Kerkbalans 2020

Wij hebben u in een vorige Hoofdhof op de hoogte gesteld van de voorlopige uitkomsten van de Actie Kerkbalans 2020. Inmiddels hebben we nog een aantal toezeggingen ontvangen

Het is een fantastische uitkomst geworden, een bedrag van € 116.600 is toegezegd, waarmee de slogans “Geef voor uw Kerk” en “De Hoofdhof, dat zijn we samen” zeer geslaagd zijn.

Dat geldt ook voor uw toezeggingen voor de Diaconie en de ZWO. Wij willen u een aantal kerngetallen niet onthouden, de cijfers van 2020 t.o.v. de cijfers van 2018:

	<u>KB 2020</u>	<u>KB 2018</u>
Aantal verstuurd formulieren:	290	311
Aantal reacties met toezegging:	214	222
Begrote toezeggingen VVB:	€ 115.000	€ 117.500
Ontvangen toezeggingen VVB:	€ 116.600	€ 121.250
Gemiddeld o.b.v.		
aantal verstuurd Formulieren:	€ 402	€ 390
Gemiddelde		
van de reacties met toezeggingen:	€ 545	€ 546
Ontvangen toezeggingen voor Diaconie:	€ 12.540	€ 10.544
Ontvangen toezeggingen voor ZWO:	€ 11.500	€ 11.024

Fijn dat we dat met elkaar bereikt hebben.

Alle vrijwilligers, die meegeholpen hebben om de Actie Kerkbalans 2020 tot een succes te maken, nogmaals van harte bedankt.

*Namens de Werkgroep Actie Kerkbalans 2020,  
PGB Administratie, Wim van der Meulen,  
Tel. 06-18441966 / e-mail: w.meulen@home.nl.*

## COLLECTE OPBRENGSTEN

Opnieuw wordt een bijzonder lijstje van collecte-opbrengsten getoond.

Vorige keer was het lijstje korter dan gebruikelijk, door het vervallen van de gebruikelijke vorm van kerkdienst per 15 maart.

Nu verstrekken we graag een overzicht van de giften, die zijn binnengekomen op de rekeningen van de kerk. Meer dan anders is het een momentopname, immers de donaties kunnen op elk moment gedaan worden. De bedragen hieronder zijn de ontvangsten tot 17 april jl.:

15 maart	Diaconie	€ 17,50
15 maart	Kerk	€ 25,50
22 maart	Kerk	€ 161,75
22 maart	Diaconie/ Kerk in Actie Vakantie met aandacht, Binnenlands Diaconaat:	€ 81,75
29 maart	PKN: Kerk in Actie Werelddiaconaat Ghana	€ 90,25
29 maart	Bloemen	€ 87,75
5 april	Diaconie	€ 102,75
5 april	Jeugd	€ 76,25
12 april	Kerk	€ 224,25
12 april	Diaconie / Kerk in Actie Toekomst kansarme kinderen in India	€ 171,25

U ziet dat na een aarzelende start er ook weer ruim gegeven wordt, daar zijn we dankbaar voor en blij mee en we vragen meteen om juist in deze spannende tijd volop te blijven geven, voor alle projecten die lopen vanuit Diaconie en Kerk in Actie en ook voor de kerk.

Hieronder de informatie die in de 4<sup>e</sup> “Hoofdhof Nieuws” gestaan heeft.

### Informatie collectes

In – bijna – iedere dienst zijn er twee collectes (Zie pagina 3 van ons mededelingenblad). Gedurende de coronaperiode kunt u aan de collectes op verschillende manieren bijdragen:

1. Vanaf uw bankrekening een overboeking ‘uitschrijven’ (meestal via Internet), en het bedrag rechtstreeks overmaken naar NL71 RABO 0377 3508 93, t.n.v. PGB De Hoofdhof. Daarbij graag vermelden voor welke zondag en voor welk collectedoel. Uw bijdrage wordt gelijkmatig verdeeld over de collectes van die zondag indien er geen doel van de collecte bij vermeld is.

2. Ook is het mogelijk met collectebonnen bij te dragen. Wilt u dan de bonnen in een gesloten enveloppe, met vermelding van datum van de dienst en eventueel de bestemming voor welke collecte, in de brievenbus van De Hoofdhof deponeren?
3. Inmiddels kunt u ook digitaal bijdragen aan de collecte door op onderstaande link te klikken.  
<https://www.samengoeddoen.nl/gift/723065cd420308b0bb886edfc91a7d8e>

U komt dan op een pagina voor digitale collecte. Na het invullen van gegevens kunt u via iDEAL aangeven via welke bank u de collectegift wilt storten. De gift wordt gestort naar een verzamelrekening van de SKG (Stichting Kerkelijke Gelden), met de naam: Samen Goed Doen via ING Bank. Deze giften worden vervolgens wekelijks doorgestort naar de Hoofdhof. U kunt hierbij geen datum of collectedoel opgeven, uw collecte-gift wordt gelijkmatig verdeeld over de collectedoelen van die zondag (of als u dit door de weeks doet, van de afgelopen zondag).

4. U kunt ook geven door bijgaand plaatje (een QR-code) te lezen met een daarvoor geschikte app. Als u dat hanteert, dan verzoeken wij u uitdrukkelijk te kiezen voor betaling via de Website. Ook deze betalingen komen terecht op de verzamelrekening van SKG (zie punt 3), en worden op dezelfde wijze verwerkt.



Op de website van De Hoofdhof ([www.hoofdhof.nl](http://www.hoofdhof.nl)) kunt u alle verdere Informatie vinden onder: **Collecten Corona periode.**

### *Collectebonnen*

- Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 2,00 (€40,00), 20 bonnen à € 1,00 (€20,00) en van 20 bonnen à € 0,50 (€10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking op de Rabo-bankrekening van de kerk: NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. "Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen", waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. Levertijd is maximaal 3 weken.

*College van Kerkrentmeesters,  
Gerard Gerritsen*

## MENSEN HEBBEN MENSEN NODIG

Mensen hebben mensen nodig  
om elkaar te dragen  
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig  
om voor elkaar op te komen  
om samen te werken aan  
welzijn en geluk.

Mensen hebben mensen nodig  
om te laten zien wie U bent  
God van liefde  
God van gerechtigheid.

Wek dan die kracht in ons.  
Doe die liefde in ons vlammen  
die ons omkeert naar elkaar  
die ons doet zorgen voor elkaar.

Dat wij U liefhebben.  
Dat wij onze naaste beminnen.  
Dat wij onszelf kunnen beminnen.

*Marinus van den Berg*

### KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op 28 mei 2020 en bevat gegevens over de maand juni 2020.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk maandag 18 mei 2020**

*De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: **jaapwagteveld@hotmail.com***



### DUURZAME TIP VAN DE MAAND

***Gebruik composteerbare  
zakken voor het GFT afval.  
Scheelt weer een paar plastic zakken.***

